

# Uitleg over het Karmelwapen van de Ongeschoeide Karmel (OCD- Ordo Carmelitarum Discalceatorum).



*Er is een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen. (laatste pagina)*

*Vast terugkerende thema's, in veel wapens, zijn:*

- *het schild, met daarop afgebeeld:*
- *een kruis, op een verhoging (terp, heuvel of berg ?) geplaatst;*
- *drie vijf of zespuntige sterren;*

*Verder :*

- *draagt het schild een kroon met 5 bloemen waaruit een rechterarm steekt;*
- *de hand van die arm houdt een gegolfd zwaard vast;*
- *vanuit de uiteinden van de kroon staan, in een halve cirkel, 12 zespuntige sterren;*
- *om het zwaard hangt een vaandel met de Latijnse tekst:*



***'zelo zelatus sum pro domino deo exercituum'***

*Volgens de nieuwe bijbelvertaling (2005) zou dat betekenen:*

***'Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten'***

*Oudere manuscripten gebruiken de woorden: 'Met vuur ben ik vurig geweest voor de Heer, God der Heerscharen'*

*Daarom wordt het gegolfd zwaard ook wel gezien als een vurig zwaard.*



De opmaak van de Karmelietenwapen verscheen voor het eerst tegen het einde van de 15e eeuw, in 1499, op de cover van een boek over het leven van St. Albert, Karmelieten.

Het ontwerp is er die van een "vexillum", (een banier, een standaard, een vlag). Dit veranderde naarmate de tijd verstreek, totdat het werd een wapen, zoals we die nu kennen. Er is nooit een officiële verklaring van de top, maar er zijn verschillende interpretaties. In wat volgt hebben we de meest plausibele interpretatie in overeenstemming gebracht met de meest recente documenten van de Orde.



In het schild hebben we ervoor gekozen zijn er vijf kenmerken:

### **Een berg**

Een berg geschilderd in bruin, met afgeronde kanten, de punt tot aan de hemel. Het verwijst naar Berg Carmel, de Karmelieten 'plaats van herkomst.

De berg Carmel is gelegen nabij de stad Haifa in Israël. In de 9e eeuw voor Christus woonde daar de profeet Elia. Op dezelfde plaats, waar aan het einde van de 12e eeuw een aantal kluizenaars, geïnspireerd door de herinnering aan Elia, verzamelden, met hun verlangen "naar een leven in trouw van Jezus Christus". (*Karmelregel nr. 2*).

### **Drie sterren**

Drie sterren elk met zes punten, een kleur zilver in het midden van de berg, en de andere twee gekleurde goud geplaatst symmetrisch in de hemel op een witte achtergrond, aan beide kant van de berg. De onderste ster symboliseert de karmelieten die nog steeds op weg zijn naar de top van berg Carmel, terwijl de andere twee sterren hoger, vertegenwoordigen, karmelieten die zijn beëindigd hun reis 'door het bereiken van de top van de heilige berg ".

Een andere uileg:

De drie sterren kunnen ook staan voor 3 tijdperken in de geschiedenis van de Karmelietenorde of voor de drie belangrijkste personen uit de geschiedenis van de karmelieten: de onderste (witte) ster stelt de Heilige Maagd Maria voor, zij helpt de Karmelieten omhoog.



### **Een kroon**

De kroon van goud vertegenwoordigt het Koninkrijk van God. Hij is de Oppermachtige Heer van de Karmel.

Karmelieten spannen zich inderdaad in om trouw God te dienen met een zuiver hart en een stevige geweten (*Karmelregel nr. 2*). Zij zien hun roeping als geroepen worden voor het "worden ingebracht en versterking van het Koninkrijk van Christus in de zielen en te verspreiden naar de vier hoeken van de aarde "

Door het aanbieden van deze dienst aan God, halen de karmelieten hun inspiratie van de profeet Elia en Maria, de Maagd.

### **Een arm en een hand met een vurige zwaard en een banner met een Bijbelse tekst**

De Eliaanse oorsprong van de Orde wordt gesymboliseerd door de arm van Elia, die de vurige zwaard en de banner met de vermelding "*Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum*" (ik ben in vuur en vlam met ijver voor de Heer, de God van de hemelse machten (I Kon. 19:10).

De hand en het zwaard zijn bovendien een indicatie van de vurige passie die Elia had voor de ene ware en absolute God, wiens woord "brandde als een fakkel" (Prediker 48:1). Voor de Karmelieten is Elia "de eenzame profeet die zijn dorst heeft gekoesterd voor de ene en ware God, en woonde in zijn aanwezigheid". Net als hij, dragen zij "het zwaard van de geest, dat is het Woord van God" (*Karmelieten Regel nr. 19*).



## Twaalf sterren



De Mariale aard van de Orde wordt gesymboliseerd door de twaalf sterren die herinneren aan de verschijning van de "vrouw gekleed in de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren" (Apoc 12:1). In de Maagd Maria, de Moeder van God, zien de Karmelieten "het perfecte beeld van alles wat ze willen en hopen te worden. Voor hen is Maria, Patrones, moeder en zij zijn "de Broeders van de Heilige Maagd Maria van de berg Karmel. Carmel".

De twaalf sterren kunnen ook staan voor de twaalf discipelen van Jezus of voor de twaalf stammen van Israël.

De sterren betekenen ook de twaalf punten van de Geloofswet, zijnde Gehoorzaamheid, Kuisheid, Armoede, Overpeinzing, Gebed, Kerkdienst, Kapittel, Onthouding, het Apostolaat, Stilte, Nederigheid en Supererogatie ('het doen van meer dan de plicht is').

## Aanvullende symbolen

In diverse provincies van de Orde, zo ver terug als de 16e eeuw, werd een kruis toegevoegd aan het top van de berg: voorbeelden van deze zou de provincie van Castilië in Spanje en het zijn Ongeschoeide Karmelieten die sinds de 17e eeuw het kruis hebben toegevoegd als hun kenmerk.

Hieronder nog enkele voorbeelden:

